

## **Verslag 2<sup>de</sup> Ring Westerkwartier- vergadering op 17 januari 2019 in de Schaapskooi/ Goede Herder kerk Grootegast. 40 aanwezigen;**

**Opening:** Ds. M. Klomp, voorzitter van de Ring Westerkwartier opent deze 2<sup>de</sup> Ring-vergadering en heet de spreekster, Mw. Nynke Dijkstra-Algra/ P.K.N/ uit Houten welkom.

Aanvullend wordt ook dhr. Appie Wijma welkom geheten die vanavond iets zal vertellen over zijn campingproject in Opende, genaamd Polemonium=Jakobs ladder\*.

Bij de opening leest ds. Klomp een aantal verzen uit Jesaja 43 waar met name de verzen 18 en 19 aandacht krijgen "... Blijf niet staan... ik ga iets nieuws verrichten..."hetgeen wij ons in herinnering mogen brengen bij de verandering van Classis naar Ring. De Ring is bedoeld om elkaar als gemeente te blijven ontmoeten, en elkaar te bemoedigen waar nodig is en elkaar te inspireren. Aansluitend zingen we Lied 845: vs. 1 en 3.

**Presentielijst:** De presentielijst gaat rond.

**Agenda aanvulling:** Er worden geen aanvullende punten voor de agenda gemeld.

**Het verslag van de vergadering 25 september 2018** behoeft geen aanpassingen/correctie.

Mededelingen: geen.

### **Project 'Tuuntje' door Appie Wijma**

Adres: Broersma's reed 6a , 9865 XH Opende

Telefoon: 06 381 288 97

Website: [www.tuuntje.nl](http://www.tuuntje.nl)

Email: [info@tuuntje.nl](mailto:info@tuuntje.nl)

Facebook: [Tuuntje Voedseltuin Westerkwartier](https://www.facebook.com/TuuntjeVoedseltuinWesterkwartier)



In Opende is dhr. Appie Wijma zeer actief met zijn "Tuuntje": de werk- leer- en sociale ontmoetingsplek, waar groente en fruit worden gekweekt voor de Voedselbank Westerkwartier.

Dhr. Appie Wijma ("zeg maar Appie, dat wil ik het liefst") vertelt gedreven over



zijn plannen waar hij nu mee bezig is: n.l. een camping te beginnen (annex aan Tuuntje) met vooreerst 4 tenten klaar en ingericht te hebben voor mensen die te weinig bezitten om vakantie te kunnen vieren. Hij ziet dat als een Bijbels opdracht en probeert bij diverse kerken aansluiting te krijgen teneinde geld daarvoor in te zamelen en via de diaconieën namen van potentiële campinggasten aangereikt te krijgen. .... Want het is nogal een

puntje om zelf aan te geven dat je een vakantie niet kunt betalen...  
Met verschillende kerken is al contact maar kan beter. Er is niet alleen behoefte aan geld maar ook aan 'klussers': handen uit de mouwen dus.  
Hiernaast een foto van de maquette van de geplande camping naast Appies Tuuntje.

### **Ds. Nynke Dijkstra krijgt het woord**

Nynke Dijkstra-Algra werkte als toeruster Pastoraat en Gemeenteopbouw in de Protestantse Kerk. Nu is zij theologisch beleidssecretaris van de Protestantse Kerk

Hoofdhema vanavond: **"Missionaire gemeente en pionieren in de kerk"**

Mw. Dijkstra begint als eerste met de vraag: 'waar denk je aan bij het woord missionair? '

Even terzijde: Bij de Rooms Katholieke kerk gebruiken ze liever niet het woord *missie* maar liever 'zending'. Bij de protestanten is het juist anders om... het woord zending roep andere gevoelens op dan het woord missie (en missionair) Als kerk hebben we soms een slechte reputatie (beeldvorming) en verdeeldheid binnen de kerk is enorme antireclame!

Om kort te gaan: We hebben als kerk, maar ook persoonlijk, een roeping/taak om d.m.v. een getuigende levensstijl alle mensen te bereiken met het goede nieuws van de blijde boodschap.

Dat is in deze wereld moeilijk, maar kan in kleine daden, woorden en gebaren zichtbaar worden.

Het hoort eigenlijk bij de kern van het christen-zijn.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie laat Mw. Dijkstra ons zien: Wat is een Missionaire kerk? Wat is het wel? En wat is het niet?

Laten we teruggaan naar de bron, onze Bron:

De kerk begon klein, met slechts 12 volgelingen, Jezus beloofde hen en ons zijn Geest en noemde ons 'licht van de wereld' en laten we vooral bescheiden beginnen: Leef je leven als gelovig mens en gemeente ... dat is al missionair.

Kort samengevat komt het neer op de volgende punten

- Relaties leggen en onderhouden en wees betrouwbaar in je omgeving
- Luisteren
- Leren van wat mensen bezighoudt
- Kijk met ogen van iemand van buiten. Bekijk b.v. eens kritisch je website
- Organiseer met mensen, niet vóór mensen
- Gepassioneerd zijn over het Evangelie
- Organiseer een gastvrije kerkdienst... wat is interessant voor mensen buiten de kerk?
- (Geloof in) het dagelijks leven delen
- Bidden

De definitie van een pioniers plek is: een nieuwe vorm van kerk-zijn voor mensen die niet/ niet meer naar de kerk gaan.



## **Pauze:**

**Gedachtenwisseling:** Na de Pauze gaan we met elkaar in gesprek over de volgende punten:

Wat is voor u belangrijk als het om geloof en kerk gaat?

Wie zijn belangrijk voor u in uw omgeving? Welke relaties hebt u met mensen 'buiten' de kerk? Wat kunt u voor hen betekenen en zij voor u?

Wat zou u willen delen met hen?

Wat zou een eerste stap kunnen zijn?

Welke stap zou de gemeente kunnen zetten?

Kunnen wij verwoorden wat voor ons zelf belangrijk is als het om ons geloof en de kerk gaat?

Voor mensen die niet ver van de kerk staan: Revitalizeer door b.v. een missionair project erbij te betrekken.

Voor mensen 'op afstand' van de kerk: Ga naar de mensen toe en doe iets nieuws 'naast' de bestaande kerk, vaak niet in een kerkgebouw, 'waar ook maar', met lage drempel. Begin klein. Maar kopieer niet een initiatief van een naburige kerk.

Gebruik je vrijwilligers, laat je kerk zien d.m.v. bijvoorbeeld de Dorpskrant, wees gastvrij en 'ga gewoon' beginnen...

Organiseer een 'Familie-zondag' (Zevenhuizen) b.v. 1x per maand, geschikt voor alle generaties en multicultureel en geeft elkaar de ruimte...heeft kenmerken van wat heet 'klieder-kerk'

Pioniersplekken ontstaan dikwijls spontaan vanuit de plaatselijke kerk en zeker niet van bovenaf.

**Gemeenteronde:** we delen met elkaar het wel en wee.

**Niekerk-Oldekerk-Faan:** richt zich weer op het komende 40-dagenproject voor het hele dorp.

**Lutjegast:** Ervaart positieve gevoelens, ondanks 'de krimp', is als gemeenschap hechter.

**Grootegast-Sebaldeburen:** Heeft een prachtig Kerststallen project gehad gedurende de Kerstperiode. Hier ontstonden mooie gesprekken.

Aduard: Hebben het goed, na een drukke en turbulente Fusie-periode.

**Zevenhuizen:** Na Kerkverbouwing en Fusie zijn ze blij met rust en tijd voor bezinning. Zijn 'Familie' zondagen gestart, positief gewaardeerd.

**Opende/Kornhorn (gereformeerd):** Diverse activiteiten werden ontplooid, zoals Bijbelverhalen met visuele brillen, een 'escape-room' en een (noodgedwongen) door gemeentelieden georganiseerde Jeugdendienst.

**Ezingen:** Na een zeer onrustige periode binnen de gemeente wordt er weer meer ruimte ervaren voor activiteiten.

**De Wilp-Siegerswoude:** Heeft weer een predikant en er is een goed samenwerkend moderamen; hebben samen een gemeenschappelijk belang.

**Munnekezijl:** Kleine, maar enthousiaste gemeente die zich focust op mogelijkheden om als kerk voor de buitenwereld zichtbaar te zijn.

**Leek-Oldebert:** Samenwerkend met GKV, werkt verbindend en stimulerend. Hecht erg aan (gezamenlijke) jeugdactiviteiten.

**Doezum:** g.b.

**Dorkwerd:** Ervaart betrokkenheid in de gemeente. Kerkbezoek en zangdiensten gaan naar wens en voldoende activiteiten.

**Marum:** Speelt extra in op team van Jeugdouders.

**Grijpskerk:** Ervaren spanning rond sluiting van een kerkgebouw. Fusie liep vloeiend. Houden hoop op een nieuwe predikant.

**Mededelingen:** Er wordt nog melding gemaakt van de

- Kerkenestafette: die is gepland op **22 juni** en van een avond over
- Vorming en Toerustingsavond: op **11 februari** om 19:30u. in De Schaapskooi te Grootegast (zaal 2) geschikt voor de hele Ring. Deze avond is bedoeld om samen gedachten te delen en elkaar op ideeën te brengen|.

**Rondvraag:** g.b.

Tot slot worden Mw. Nynke Dijkstra en dhr. Appie Wijma met een boeket bloemen bedankt voor hun bijdrage aan deze avond.

**Vergaderdatum 3<sup>de</sup> Ringvergadering: Op 4 april!!!**

in de Gastkerk te Zuidhorn (en **niet** zoals eerder werd gezegd op 11 april)

Voor deze avond is uitgenodigd:

**Martine Versteeg: zij zal spreken over Jeugd/Jongerenwerk.**

**Tot slot** beëindigen we deze avond met het zingen van Lied 905: 1+4.

Hierna nemen we afscheid, en wordt iedereen uitgenodigd voor een klein hapje/en een drankje en wensen we elkaar wel thuis.



- *Jakobs ladder= Om erachter te komen hoe Polemonium reptans 'Blue Pearl' aan zijn Nederlandse naam komt, moet u eens goed naar de bladeren van deze tuinplant kijken. De tegenoverstaande blaadjes lijken meer dan een klein beetje op de tredes van een ladder. Deze ladder reikt trouwens niet heel erg ver; bij zo'n 35 cm is de Polemonium reptans 'Blue Pearl' wel uitgegroeid.*

Akkie Jellema-Riedstra, notuliste.