



Protestantse Kerk



KERSTGROET BREED MODERAMEN CLASSIS GRONINGEN - DRENTHE

*Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen. Lied 527:1*

De geboorte van Jezus, vieren van kerst.

Het gaat over de verwondering van Maria bij het opengaan van de hemel over alle grenzen van het voor ons mogelijke heen. En over de manier waarop de herders worden geraakt, door het hemelse licht en de hemelse stem. Vol van verlangen naar wat komen kan, zo geldt voor beiden. Niet blijven staren op het heden, maar er gebeurt iets nieuws, in onze ogen onmogelijk, opdat we in onze harten worden geraakt.

Een hemel zonder grenzen die open gaat voor ons mensen en van waaruit iemand aan het licht komt, waar iemand ons iets duidelijk probeert te maken van bevrijding, van mens zijn verbonden met God, die iemand gewoon midden tussen ons. Een grenzeloze liefde, tot het uiterste, die mensen tot hun recht wil laten komen. Dat lijkt een onmogelijkheid in een wereld zo vol van geweld, van het overheersen van de ene mens over de ander.

Dat vieren we in onze kerken, van harte.

Bovenstaande tekst loop je onderdoor wanneer je in Hyderabad in India het Henry Martin Institute binnenloopt. Daar wordt gewerkt aan een plek waar de hemel open kan gaan in een situatie waarin de spanningen zo maar enorm kunnen oplopen. Zij komen op voor mensen in armoede, vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en voor de Dalits, mensen zonder enig recht. Kerk In Actie steunt dit huis van harte en ik heb met eigen ogen gezien en persoonlijk ervaren hoe belangrijk dat werk is, tegen alles in.

Zo kunnen we ons in de kerstnacht afvragen en het tegelijkertijd samen vieren:

*Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?*

Namens het Breed Moderamen wens ik u allen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en daarna 'veel heil en zegen'.

Hartelijke groet, ds. Jan Hommes
Classispredikant